

Voorwoord

Reitze Sybesma schreef als ouderling van de Werkgroep Apostolaat wekelijks in de Biddinghuizen Actueel, het plaatselijke weekblad. 206 keer heeft hij de pen genomen om de mensen van Biddinghuizen even bij te praten, van 15 september 1993 tot en met 14 oktober 1997. De rubriek “Even Bijpraten” werd door velen gelezen en gewaardeerd. Wekelijks even bijpraten over alledaagse dingen, maar altijd met een knipoog naar het geloof.

In dit boekje een bloemlezing uit deze 206 keer “Even Bijpraten”. Bij ieder van de stukjes is een illustratie gezocht. Ook is er een titel aan gegeven.

“Even Bijpraten”, met veel dank aan mijn vader Reitze Sybesma voor zijn inspiratie en enthousiasme bij alles wat ik mocht en mag ondernemen.

Veel genoeg gewenst met dit boekje en ik hoop dat u er veel over mag bijpraten met de mensen om u heen.

***Tineke Stuifzand – Sybesma
maart 2010***



Even bijpraten...

Als Samen op Weg Kerk hier in Biddinghuizen hebben we vorig jaar besloten om een kolom ruimte te huren in Biddinghuizen Actueel. Je dient daar twee doelen mee: 1. de kerk kan dan informatie naar u kwijt via B.A. en 2. B.A. heeft hierdoor inkomsten.

Naast informatie over activiteiten van de kerk willen we in deze rubriek u even bijpraten.

Zondag 5 september was “startzondag”, bedoeld als startpunt van het komend winterseizoen. Tevens het startpunt voor de musical “De Trekvogel”, welke in begin maart tweemaal zal worden opgevoerd ter ondersteuning van “30 jaar kerk in Biddinghuizen”. Wij zijn op reis gegaan, reist u mee?

15 september 1993



Opmerkzaam

Heeft u dat gevoel ook wel eens dat er naar je wordt gekeken, maar je weet niet door wie? Je gaat dan stiekem rondkijken om te ontdekken wie dat zou kunnen zijn. Wanneer je dan iemand ziet die probeert contact met je te krijgen, blijkt dat gevoel juist te zijn geweest. In het gesprek dat daarop volgde kwam naar voren dat de persoon in kwestie veel moeite had moeten doen om mijn aandacht te trekken en, zo zei hij, had hij hierdoor te tijd gekregen om mij beter te bekijken. Wat hij van mij vond zal ik hier niet neerschrijven; wel kreeg ik in de gaten dat, wanneer je wat beter en aandachtiger naar mensen kijkt, je veel meer ontdekt van wat de mensen in werkelijkheid bezighoudt. Mensen kunnen immers geweldig toneelspelen door snel een lach over het gezicht te trekken, ondanks dat er niets te lachen valt. Bij goede vrienden is dat anders, daar kunnen lachen en tranen door elkaar heenlopen. De echte Vriend wil jouw lachen en grienen samen met je delen. Je had dat misschien nog niet opgemerkt?

4 februari 1997



De Lastdrager

De grote voorjaarsschoonmaak komt weer naderbij. Sommigen zijn daar al mee begonnen, anderen daarentegen vinden dat je geen grote schoonmaak hoeft toe te passen. Het huis het hele jaar door goed onderhouden voorkomt zo'n grote schoonmaakbeurt vinden zij. Toch komen de kriebels naar boven als het weer gaat veranderen. Of men nu wil of niet, men gaat opruimen en daar waar nodig ook schoonmaken. In het dagelijks leven kunnen er eveneens van die momenten zijn dat je denkt: "opruimen die meningsverschillen, schoonmaken, met een schone lei beginnen!" De gedachtenkast waar dingen in terecht komen die bewaard zijn gebleven, gaan opruimen. Bewaar bij het overdenken daarvan wel de goede herinneringen. En wat te doen met de rest? Meegeven aan "De Lastdrager", Hij zal het zeker voor je opruimen...

23 maart 1994



Vakantiegesprek

Volgens de vakantieplanning zullen de meeste Nederlanders op vakantie zijn. Vakantiespreiding heeft er enigszins voor gezorgd dat dit aantal iets minder is geworden per week dan in vroegere tijden. Maar toch, velen zijn op vakantie en genieten hopelijk van hun welverdiende rust. Op het moment dat ik dit schrijf, werkt het weer uitstekend mee, droog en warm. Daarom: genieten in de vakantie van de dingen waar je anders misschien geen oog voor hebt of geen tijd. Tot rust komen door eens een boek te lezen, of mee te doen aan een fietstocht. Andere mensen ontmoeten waarmee je in gesprek raakt over doodgewone dingen. Is het je wel eens opgevallen dat die gesprekken soms ook heel serieus kunnen worden, over die dingen van het leven? Neem dan voldoende tijd, want dat heb je dan in overvloed. Vakantievrienden kunnen echte vrienden worden, die ruimte vinden om over “De Vriend” even bij te praten, ook in de vakantie. Goede vakantie gewenst!

18 juli 1995



Onderweg

“Wij zijn op reis gegaan”, zo eindigde ik vorige week. Dat deed me denken aan wegen. Wegen door Nederland en ver daarbuiten. Wegen, waardoor je een reis kunt maken. Ouders gaan een weg in hun leven en willen graag dat de kinderen in hun voetsporen volgen, ook in geestelijk opzicht. Toen in de weg reed van Uddel naar Elspeet, moest ik hieraan denken. Ik zag evenwijdig met de weg jeugd fietsen door de hei over een weg welke ik niet zag. Niet alleen evenwijdig, nee, soms zaten er bochten in die ze verder van mijn weg af leidde. Maar ook krommingen die ze weer dichterbij de weg brachten waarop ik reed. Verrassend was het te ervaren dat mijn weg eveneens bochten in zich had welke het pad van de jeugdige fietsers kruisten. We reden in dezelfde richting...

22 september 1993



Lichtpuntjes

Wanneer je momenteel door de polder rijdt, zie je bij vele huizen kerstbomen voor het raam staan. Prachtig verlicht en keurig versierd. Soms zie je zelfs kerstbomen aangekleed in de tuin staan. Als het donker is kun je de lichtpuntjes van verre al ontdekken. Is het ook niet zo in het dagelijks leven? Wanneer het donker om je heen is, dan kunnen lichtpuntjes, hoe klein ook, een baken zijn. Je medemensen kunnen lichtpuntjes zijn. Maar verrassend is het te ontdekken dat je zelf ook ingeschakeld wordt om als lichtpunt te fungeren. Geschakeld aan de juiste Lichtbron. Geef dat Licht eens door, misschien ziet een ander het dan weer wat lichter. Immers, er wordt van ons verwacht dat zij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. Ik wens u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1994...

22 december 1993



Even bijgepraat

Na 206 stukjes even bijpraten ga ik de pen overgeven aan de nieuwe voorzitter, dhr. Kamstra, van de werkgroep Apostolaat van de SOW-gemeente van Biddinghuizen. Toen wij ruim vier jaar geleden begonnen als werkgroep Apostolaat ruimte te huren in Biddinghuizen Actueel, kreeg ik de opdracht iets te schrijven wat ons zoal bezig hield. Gewoon even bijpraten, niet te moeilijk, iedereen moest erover mee kunnen praten. Misschien zou deze rubriek een aanleiding kunnen zijn om samen bij te praten, als mensen onderling of met "Iemand" die je "Vriend" zou willen zijn. Ik heb dit met veel plezier gedaan al waren er soms omstandigheden die in ons dorp een rol speelden welke het schrijven moeilijker maakten. Je kunt dan wel schrijven dat er "Iemand" is waar je terecht kunt, maar wanneer verdriet de overhand heeft in iemands leven, is die weg niet gemakkelijk te vinden. Mensen zijn dan altijd nodig om je daarbij te helpen, ik hoop dat deze rubriek daar een handje bij heeft geholpen. Graag wil ik iedereen bedanken en mijn opvolger veel sterkte wensen.

*SOW-gemeente, werkgroep Apostolaat, R. Sybesma
14 oktober 1997*

Inhoud van het complete boek:

Even bijpraten...	5	Wolkenhemel	39
Het beste wensen	6	Onderweg	40
“It giet oan!”	7	Vuurtje geven	41
Mensen als sneeuw	8	Richtingwijzers	42
Op weg helpen	9	Werk aan de weg	43
Opmerkzaam	10	Zakdoek	44
Nieuws brengen	11	Evenwicht	45
Naar voren gehaald	12	Pleister	46
Tijd nemen	13	Bijtanken	47
Nieuw Kaft	14	Levende weg	48
De Lastdrager	15	Lifter	49
Bescherming	16	Omkeren	50
Oppertuinman	17	Opletten	51
Enthousiast	18	Soepel	52
Behouden vaart	19	Levensboom	53
Laatste bladzijde	20	Herfst	54
Vrijheid	21	Leeuwen en beren	55
Puzzelstukje	22	Wegenwacht	56
Polderlandschap	23	Vleugels	57
Gearmd	24	Kompas	58
Pinksteren	25	Warmte	59
Keuze maken	26	Wijzen	60
Off day	27	Er is Licht	61
Langste dag	28	Golven	62
Vakantiegesprek	29	Gids	63
Vakantiebestemming	30	Hoop	64
Enten	31	Ster	65
Nieuwe veren	32	Lichtpuntjes	66
Telefoonnummer	33	Even bijgepraat	67
Licht doorgeven	34		
Genieten	35		
Kennis en kunde	36		
Boodschapper	37		
Zand erover	38		